

Programma Vorming & Toerusting 2023 – 2024

Protestantse Kerk



**Aagtekerke-Domburg, Grijskerke,
Oostkapelle, Westkapelle**

Inhoud

4 – Voorwoord

5 – Startweekend en startzondag

7 – Kinderen en jongeren

12 – De Bijbel open

14 – Thema en Gesprek

22 – Groene Kerk

23 – Expositie – Workshop

24 – Muziek en zang

27 – Gebed

28 – Films

33 – Bezoek en excursie

37 – Ontmoeting

43 – Kerkdiensten

Voorwoord

Met veel plezier bieden we hierbij dit boekje aan met een overzicht van de vorming- en toerusting activiteiten, die in het seizoen 2023-2024 worden georganiseerd.

Het is weer een gezamenlijk initiatief van het Cluster van de Protestantse Gemeenten in Aagtekerke-Domburg, Grijskerke, Oostkapelle en Westkapelle.

In dit boekje is er een overzicht van het vele en diverse dat we u en jou aanbieden. We hopen van harte dat u en jij gebruik zullen maken van de aangeboden activiteiten.

De activiteiten worden niet per dorp of locatie, maar thematisch per soort activiteit aangeboden, om zo aan te geven dat het om de inhoud gaat en niet om de plaats van het gebeuren.

In verband met de organisatie van de activiteiten, is het steeds handig om te weten hoeveel mensen er zullen komen, om te kunnen bepalen of een geplande activiteit doorgang kan vinden. Geeft u zich daarom s.v.p. vooraf op – telefonisch of via een plaatselijk opgavenformulier.

Graag tot ziens op één van de activiteiten!

Namens het Cluster, ds. Ph.A. Beukenhorst

Startweekend

Aagtekerke-Domburg: ‘Ga mee!’

*** De startdienst van Aagtekerke - Domburg wordt gehouden op zondag 10 september 2023 in de Dorpskerk in Aagtekerke met als thema:

Ga mee! Leven vanuit geloof, hoop en liefde

We maken samen een nieuwe feestelijke start en hopen van harte dat u daar bij wilt zijn. Het programma van deze dienst zal in de wekelijkse nieuwsbrief worden bekendgemaakt.

Aanvang 10.00 uur. Er is kindernevendienst en crèche. Van harte welkom!

Grijpskerke: ‘Ga mee!’

*** Voor de start van het nieuwe seizoen op zondag 24 september 2023 sluiten we aan bij het landelijke thema ‘*Ga mee!*’ Het programma voor deze zondag is op moment van schrijven nog niet bekend, maar goeie kans dat ons gevraagd wordt mee te gaan naar...? Misschien wel ver weg of juist heel dichtbij, te voet of op de fiets of alleen in gedachten, we wachten af waar het naartoe gaat. In het kerkblad ‘Meeleven’ van september vindt u de uitnodiging met meer informatie.



Oostkapelle: ‘Ga mee!’

***Dit jaar is het thema van het startweekend in Oostkapelle ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ Hiermee sluiten we aan bij het landelijke thema van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), met een uitnodiging om samen op te trekken met andere

gelovigen en mensen van goede wil. De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken!

*****Zaterdag 2 september 2023 in Oostkapelle:**

Fietstocht: Fietstocht over Walcheren, voor jong en oud, plus minus 30 km. De fietsgids is Nel Geuze-Melse, geef je bij haar op: pegeuze@zeelandnet.nl of 06-11886851. We vertrekken bij het PKC, Joh, de Pourckstraat 2 te Oostkapelle om 14.00 uur. Onderweg is er een pauze waarin we koffie of thee drinken. De fietstocht leidt terug naar het PKC in Oostkapelle.

Startmaaltijd: Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom bij de Dorpskerk voor een gezellige maaltijd om samen met elkaar het kerkelijk seizoen te starten. Wilt u voor deze maaltijd iets maken (salade, soep, hartige taart, hapjes, toetje 😊), graag opgeven aan Maya Scheunhage-Vos maya@zeelandnety.nl of 06-27142416. Kom ook gerust met lege handen! En natuurlijk is er halverwege de avond de nieuwste quiz, gemaakt door Jan Zwemer. Van harte welkom iedereen, neem gerust iemand mee!

*****Zondag 3 september 2023:** Het thema van de Startdienst om 10.00 uur in de protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle is: “Ga mee !” (het jaarthema van de PKN).

Westkapelle:

***** Zondag 17 september 2023** is het startdienst met activiteiten. Het thema en het programma worden in het kerkblad ‘Het Bakken’ vermeld.



Kinderen / Jongeren

Kindernevendienst

De kinderen van de basisschool hebben regelmatig tijdens de kerkdienst hun eigen nevendienst, waarin zij op hun niveau kunnen luisteren naar een Bijbelverhaal en dit uitwerken in vormen als een puzzel of knutselwerkje. Vaak is dit hetzelfde verhaal waar de ouders in de dienst ook naar luisteren, maar dan verteld voor kinderen, aangepast aan hun niveau.

PG Aagtekerke / Domburg

In alle zondagmorgendiensten wordt zowel in de Dorpskerk in Aagtekerke als de Johanneskerk in Domburg kindernevendienst gehouden. Vanaf 1 januari volgen we het programma van BibleBasics. Daarnaast is er iedere zondag crèche voor de allerjongsten (0 tot 4 jaar). In Domburg in de Poort, in Aagtekerke in 't Voorlokaal. Wil jij meewerken in de kindernevendienst of crèche? laat het ons weten op zondag.

*****Kinderkerstfeest**: De diaconie organiseert in samenwerking met de kindernevendienst ieder jaar het kinderkerstfeest. Deze wordt georganiseerd op de zondagmiddag voor Kerst. Alle kinderen in de basisschool-leeftijd uit Aagtekerke die de basisschool in Domburg of Grijskerke bezoeken en kleinkinderen van gemeenteleden worden hiervoor uitgenodigd.

Het kinderkerstfeest is in 2023 op **zondag 17 december** om 15.30 uur in de Johanneskerk in Domburg.

*****Dienst voor jong en ouder**: Twee keer per jaar wordt er in samenwerking met de Jeugdkerk en de Kindernevendienst een dienst voor jong en ouder georganiseerd. Hiervoor worden, net als bij het kinderkerstfeest, alle kinderen uit de gemeente uitgenodigd. Ook de tieners zijn hierbij van harte welkom. We hopen met mensen van alle leeftijden op inspirerende diensten.

PG Grijpskerke

De kindernevendienst wordt gehouden in de nabijgelegen Bergpadschool. Er wordt gewerkt met materiaal van de Stichting Vertel Het Maar!, een stichting die Gods werk voor kinderen en jongeren inhoud wil geven.

Er wordt kindernevendienst aangeboden op de 2^{de} en de 4^{de} zondag van de maand. Vanaf oktober t/m april is er op de 2^{de} zondag van de maand Jeugdkerk, afwisselend in Grijpskerke, Oostkapelle of Aagtekerke. We verwachten de kinderen dan op de locatie waar Jeugdkerk gehouden wordt en dus is er op de andere dorpen dan geen kindernevendienst.

PG Oostkapelle

Op alle zondagen zijn de kinderen welkom. Op de eerste zondag van de maand is er bovendien Kindernevendienst: het begin samen in de kerkdienst en daarna in de Consistorie voor een Bijbels programma op hun niveau. Op de zondagen dat er geen Kindernevendienst is, is er voor de aanwezige kinderen een mandje met Bijbelse leesboekjes en kleurplaten beschikbaar.

In de Palmpasendienst op 24 maart 2024 staan het kind, gezin en jeugd centraal. Het wordt gaande het jaar bekeken hoe we deze kerkdienst invullen.

PG Westkapelle

Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar in het gebouw “Bij de Koster”. De kinderen kunnen vanaf 09.15 uur gebracht worden. Voor kinderen vanaf 4 jaar is er kindernevendienst.

Jeugdkerk – regionaal

De gezamenlijke Jeugdkerk wordt onder kerktijd georganiseerd in een samenwerkingsverband en vindt één keer per maand plaats, meestal op de tweede zondag van de maand, afwisselend in kerk of kerkcentrum te **Aagtekerke, Grijpskerke en Oostkapelle**. Het hele gezin is dan welkom in de betreffende kerk!

Deze Jeugdkerk bestaat uit twee groepen:

***Groep 8 van de basisschool met klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. Deze eerste groep wordt geleid door Yvonne de Visser en Annemarie Dekker

***De tweede groep bestaat uit klas 3 t/m 5 van het voortgezet onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar. Deze groep staat onder leiding van Sjoerd Blaas en Marja Geschiere

Voor het seizoen 2023-2024 staat de Jeugdkerk gepland op de volgende data:

- zondag **15 oktober** in Grijpskerke
- zondag **12 november** 2023 in Aagtekerke
- zondag **10 december** 2023 in Oostkapelle
- zondag **14 januari** 2024 in Grijpskerke
- zondag **4 februari** 2024 in Aagtekerke
- zondag **10 maart** 2024 in Oostkapelle



Catechese – Westkapelle

Op woensdagavond (telkens in overleg) ontmoeten enkele jongeren van de gemeente elkaar samen met de predikant. Bij de gesprekken komen combinaties aan bod uit de actualiteit, de bijbel en je persoonlijk geloof. Soms zijn dat gebeurtenissen die een grote impact hebben en je gedachten kunnen veranderen. Soms zijn dat ook gewoon heel leuke en gezellige gesprekken. En als we het niet vergeten komen er ook kopjes thee bij en -soms- zelfgebakken muffins.

Woensdag 19.30 uur tot 20.15 uur (10x voor en 10x na de kerst).

Leeftijden: Aanvang voortgezet onderwijs

Locatie: Bij de Koster (Jeugdgebouw)

Contact: ds. Peter van Bruggen, tel. 0118-855607

Connect Tieners – Aagtekerke-Domburg

Dit seizoen start er voor **de jeugd van 12-18 jaar** een verdiepingsprogramma met het Jaartheme OKE: ontmoeten-kennen-ervaren. De O van Ontmoeten geven we vorm door een aantal keer per jaar op zaterdagavond bij elkaar te zijn met spel en ontspanning en een gezellige afsluiting voor de zomer. Daarnaast komt OKE terug in een aantal ontmoetingen met verdieping op dinsdagavond van 18.30 – 19.30 uur, een moderne vorm van catechese. Eenmaal per 14 dagen in 't Voorlokaal in Aagtekerke. Tieners uit de cluster zijn ook van harte welkom!

We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Ook wanneer je elkaar nog niet zo goed kent, met deze avonden komt dat best goed!

Team Connect:

Stefan Quist, Marja Geschiere, ds. Evelyn Quaak-Kloet.

Voor opgave en informatie: ds.Evelyn Quaak-Kloet, 0628167645;
email: pkad.predikant@zeelandnet.nl

Belijdenis doen

Iedereen, jong of al wat ouder, die nooit belijdenis heeft gedaan, maar wel speelt met die gedachte of er gewoon meer over wil weten, kan contact opnemen met de eigen predikant. Meedoen met de cursus Opnieuw beginnen of een andere verdiepingsactiviteit kan voor wie ouder is een goede opstap zijn. Wilt u of jij belijdenis doen overwegen dan zoeken we in overleg naar een goede manier om tot geloofsverdieping te komen, wat kan leiden tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof.

Je wordt van harte uitgenodigd in gesprek te gaan met de predikant van de eigen plaatselijke Protestantse Gemeente.

Jeugdclubs

In Oostkapelle komen tijdens het schooljaar verschillende Jeugdclubs samen in het PKC, Johan de Pourckstraat 2.

Knutselclub

De Knutselclub wordt in het gebouw “Bij de Koster”, Markt 65 in Westkapelle gehouden op circa 6 vrijdagavonden in een schooljaar voor (jongeren) jeugd vanaf groep 7 t/m 15 jaar. De data worden bekend gemaakt via de website en de eigen Facebook pagina. Voor nadere informatie: knutselclubwestkapelle@gmail.com

Gespreksgroepen jongvolwassenen

****Gesprekkring Westkapelle:**

Telkens bij iemand thuis komen we 5x in het winterseizoen bij elkaar en bespreken een thema of een onderwerp uit de bijbel. De kring is ooit opgezet door een groepje nieuwe belijdende leden die samen graag “iets” wilden doorzetten na de belijdeniskring. Met die gedachte hebben we de nieuwe belijdende leden van onlangs gevraagd mee te doen. Onze groep is nu uitgebreid met enkele nieuwe leden en samen vormen we een gezellige, huiselijke en (jong) volwassen ontmoetingsgroep.

Iedereen is welkom. (We hebben een opvallend jonge gemiddelde leeftijd waarbij enkele senioren zeker niet ontbreken!)

Locatie: Bij iemand thuis.

Contact: ds. Peter van Bruggen, Daisy de Pagter en/of Karlien van Sluijs

Tienerkerk



In Oostkapelle is er elke laatste zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) van 10.00 tot 11.00 uur **Tienerkerk** in het Protestants Kerkcentrum (Johan de Pourckstraat 2, achter de protestantse Dorpskerk in Oostkapelle). Deze tienerkerk is bedoeld voor middelbare scholieren en staat onder leiding van Jos Luteijn en Tanneke Brouwer-Louwerse.

De Bijbel open



Ontmoeting bij elkaar thuis

We ontmoeten elkaar in Grijskerke voor gesprek over een Bijbels thema of een Bijbelgedeelte naar keuze van de deelnemers. Onze ervaring is dat

het verbindend werkt, maar ook inspirerend en verrijkend voor ons geloof.

Doe je ook mee? 1x per maand vanaf oktober tot mei, afwisselend bij een van de deelnemers thuis.

Welkom! Laat je even weten of je mee wilt doen?

Contactpersoon: Bianca Bijkerk, 06 1887 9264

Bijbelgroep Westkapelle

Dit jaar volgen we de sporen van Jezus zoals staat opgeschreven in Johannes. Een afwijkende beschrijving van het evangelie met een opvallende doelgroep. Wat wist de schrijver van andere Bijbelboeken? Wat wisten andere schrijvers eigenlijk van hem? Wie was Johannes en hoe wil hij Jezus presenteren aan zijn lezers? Na een inleiding (op papier) komen enkele gespreksvragen ter sprake en denken we door in wat verder wordt aangeroerd. Soms voegen we er ook een afbeelding aan toe en onderzoeken we wat de schilder/tekenaar ons wil meegeven naar aanleiding van de tekst.

Laatste donderdag van de maand

Alle leeftijden en achtergronden

Locatie: Bij de Koster, Markt 65 Westkapelle

Contact: ds. Peter van Bruggen, tel. 0118-855607

Bijbelkring Simnia

Maandelijks wordt er een Bijbelgesprekskring aan geboden aan de bewoners van Simnia in Domburg, begeleid door ds. Evelyn Quaak-Kloet en enkele vrijwilligers. Alle bewoners van Simnia, ongeacht kerkelijke verbondenheid zijn hier welkom.

Via de activiteitenagenda van **Simnia in Domburg** worden de bewoners uitgenodigd. We beginnen met een lied en gebed, lezen vervolgens samen een Bijbeltekst en gaan daarover rond in gesprek. Daarbij is er alle ruimte om onze eigen levenservaringen naast het Bijbelverhaal te leggen. Als afsluiting zingen we.

Komende data: dondermiddagen **28 september, 26 oktober, 23 november 2023** om 15.00 uur.

Contactpersoon: ds. Evelyn Quaak-Kloet - tel. 0628167645

Thema en Gesprek

Literatuurkring

Er is in Aagtekerke-Domburg een literatuurkring. We lezen eens in de zes weken een goed boek en bespreken dat samen. Ieder heeft dan een mening over het gelezen boek en het is interessant om die van elkaar te horen. Er zijn een paar mensen die het niet vervelend vinden om het gesprek te leiden. En we komen om beurten bij één van de groep thuis bij elkaar. Ieder mag inbrengen welk boek hij of zij graag voor een volgende keer zou willen lezen. Het zijn fijne, leerzame en gezellige avonden. Wie belangstelling heeft, kan bij contactpersoon Annie meer informatie krijgen.

Op **donderdag 14 september 2023** starten we met de bespreking van het boek "Ga als een rivier" van Shelley Read.

Contactpersoon: Annie Nonnekes-de Putter (tel. 0118-582874).

Gemeente Groei Groep

Sinds 2008 zijn er in Westkapelle Gemeente Groeigroepen.

De gemeente groeigroepen zijn gespreksgroepen waarin we met elkaar onderwerpen bespreken die ons bezighouden. Ontmoeting, bemoediging, geloofsbeleving en delen is een

centraal thema. Met maximaal 10 personen komen we om de beurt, bij een van de deelnemers thuis, één keer per maand bij elkaar.

Op **maandag 23 oktober 2023** om 19.45 uur op Torenstraat 33 is er een eerste avond. Daarvoor nodigen we ook mensen uit die vrijblijvend eens kennis willen maken met een gemeente-groeigroep. Voor degenen die zich voor het eerst aanmelden vóór maandag 16 oktober 2023 graag een bericht naar mij.

Contact: Jan Willem Reijnierse - e-mail: westcape@zeelandnet.nl

Kerk en Literatuur

Deze keer lezen we het boek 'Dagen in de geschiedenis van stilte' van de schrijfster Merethe Lindstrøm uit Noorwegen.

Alvast iets over het verhaal van het boek. Eva en Simon hebben het grootste deel van hun volwassen leven samen doorgebracht. Hij is



arts en zij lerares, en ze hebben drie volwassen dochters en een comfortabel huis. Maar wat hen bindt is niet alleen genegenheid en solidariteit, maar ook de pijnlijke feiten van hun respectieve geschiedenissen, die ze zelfs voor hun eigen kinderen verborgen houden. Maar na het abrupte ontslag van hun huishoudster en Simons toenemende terugtrekking in zichzelf, is het verleden niet meer te verdringen. Een prachtig boek, waar we echt een avond denk- en praatstof uit kunnen putten.

Net zoals de vorig jaren, zal Willy Wouters, een inleiding verzorgen over dit boek om

daarna met de groep in gesprek te gaan. Welkom!

Datum: maandagavond 30 oktober 2023, aanvang om 19.30 uur

Plaats: Seaside, Dorpsstraat 21, Oostkapelle

Bijdrage in de kosten: per persoon € 5,00

Boek: het boek is nieuw te bestellen bij Seaside Oostkapelle

Terugkomavond cursus ‘Opnieuw beginnen’

Met vreugde kijken we terug op de cursus Opnieuw beginnen die in de afgelopen winter in Aagtekerke is gehouden. Er waren 25 deelnemers, die vragen en ervaringen deelden en van de cursus en elkaar leerden.

Van harte nodigen we de deelnemers van de afgelopen cursus uit voor één thema-avond: **Leven door de Geest, over geloven in de praktijk**

De avond verloopt iets anders dan de cursus. We gaan uiteen in kleine groepjes om te delen waar de cursus wel of niet verandering in geloven heeft gebracht of levensvrucht. Daarna volgt een korte inleiding en nagesprek, met een kort meditatief moment in de kerkzaal als afsluiting. Oud-deelnemers zijn van harte welkom op **donderdag 28 september 2023 om 19.30 uur** in het ‘t Voorlokaal te Aagtekerke.

Opgave voor **22 september 2023** bij ds.Evelyn Quaak-Kloet, pkad.predikant@zeelandnet.nl. De avond gaat door bij minimaal 12 aanmeldingen.

Verdieping najaar 2023 Leeskring met inleiding *over leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden*

Onze levens zijn vaak zo vol en druk dat gebed en geestelijke aandacht (oefeningen, noemen we dat in de christelijke traditie) erbij inschieten. Voor veel christenen valt het niet mee om verbinding met God te houden of vanuit die verbinding anderen te dienen.

Het boek ‘Naakte spiritualiteit’ van Brian McLaren probeert terug te gaan naar de vrijheid om te zijn wie we zijn, wat we zijn, zoals we zijn en het geschenk van leven uit Gods liefde te verhelleren. Het is

een praktische en pastoraal boek waarin hij ons in twaalf eenvoudige woorden meeneemt door de seizoenen van het geloofsleven: van de hoge bergtoppen waarin we Gods aanwezigheid ervaren, tot het diepe donkere dal waarin God zwijgt.



Naakte spiritualiteit

*Leven met God vanuit
twaalf eenvoudige woorden*

Brian McLaren



Deel 1 – Eenvoud – het lenteachtige seizoen van bewustwording

Deel 2 – Complexiteit – het zomerse seizoen van geestelijk sterker worden

Deel 3 – Verbijstering – het herfstige seizoen van overleven

Deel 4 – Harmonie – het winterse seizoen van verdieping

Aan ieder kernwoord (4x3) wordt een geloefsoefening verbonden rond één woord. Het boek biedt is in begrijpelijke taal geschreven met humor en levenswijsheid.

Donderdagavonden 12 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december 2023 – Aanvang 19.30 uur.
Waar: **Johanneskerk/de Poort, Markt 8, Domburg**

Voor wie? Wil jij terug naar de kern van leven met God en je geloofsleven praktisch opbouwen? Dan biedt dit boek uitvoerbare handvatten. We lezen thuis het boek in vier delen.

Iedere avond begint met een inleiding over die inhoud, met daarna een oefening (ieder voor zich) en - afhankelijk van de groepsgrootte - gesprek in kleinere groepen.

Info/aanmelding uiterlijk **21 september 2023 bij ds. Evelyn Quaak-Kloet** - tel.0628167645. Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl.

We vragen U een vrijwillige bijdrage voor de kosten van het boek. De leeskring gaat door bij aanmelding van minimaal 8 personen en is open voor alle belangstellenden.

Leerhuis ‘Onze Vader’

Het gebed ‘Onze Vader’ is de belangrijkste liturgische tekst van de kerk. Maar wat bidden we, als we dit gebed uitspreken? Wat is de



betekenis? En nog iets: er zijn verschillende versies, ook in de Bijbel zelf – Matteüs 6, 9 t/m 13 én Lucas 11, 2 t/m 4 – die ook nog eens verschillend worden vertaald.

Vorig seizoen concentreerden we ons op de Tien Geboden.

Nu willen we samen nieuwe dingen leren en ontdekken over het ‘Onze Vader’.

Onze hulp daarbij is het prachtige boek van dr. Rochus Zuurmond. Hij heeft als leraar Bijbelse Theologie in Amsterdam velen geholpen bij het goed verstaan van oude teksten uit het Nieuwe Testament.

Doet u mee op deze nieuwe (her-) ontdekkingstocht?

Gegevens over het boekje:

dr. Rochus Zuurmond, ‘In hemelsnaam – Over vertaling en betekenis van het Onze Vader’, uitgeverij Skandalon, prijs: € 18,95 (nieuw) of € 10,00 (tweedehands).

Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.

Data: **vijf woensdagochtenden op 11 oktober, 15 november, 13 december 2023, 10 januari en 14 februari 2024**

Tijd: van 09.30 – 11.30 uur

Plaats: Protestants Kerkcentrum, J. de Pourckstraat 2 te **Oostkapelle**



Gebed om eenheid onder de christenen

De jaarlijkse oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder de christenen heeft plaats van zondag 21 tot en met zondag 28 januari 2024.

Deze week wordt georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland

samen met Missio Nederland – zodat alle soorten van christelijke geloofsgemeenschappen dit dragen.

Op **maandagavond 22 januari 2024** is er in de Protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te **Oostkapelle** om 19.30 uur een gebedsavond onder leiding van de Gereformeerd-Vrijgemaakte emeritus predikant ds. Kees de Putter.

Ook op **zondagochtend 28 januari 2024** staat in de Dorpskerk in **Oostkapelle** om 10.00 uur de Eenheid centraal.



Willem Barnards dagboeken

In het nieuwe Liedboek voor huis en kerk zijn van Willem Barnard (1920-2010) een kleine 40 Psalmvertalingen en ruim 70 andere liederen opgenomen. Toch had deze dichter zijn leven lang een



moeilijke verhouding tot de Kerk in Nederland en vooral tot de theologie die ‘altijd weer stelsels’ wilde. ‘O Heer, dat gezanik telkens weer’ schreef hij in 1977. ‘Steeds een nieuwe theologische golf, generatie, mode.’ Theologie, schreef hij twee jaar eerder, ‘is óf kanttekening bij de Schriften (en dus even ‘toevallig’ en ongesystematiseerd als de Bijbel zelf), óf het is denklyriek ... even toevallig en ongesystematiseerd als het leven zelf.’ De Bijbel, wist hij, spreekt ‘lyrisch en hymnisch’, oftewel door middel van gedichten en gezangen. Tachtig procent van de liturgie in de

Oosterse kerk bestaat uit poëzie, aldus Barnard, ‘en hoe zou men anders over God moeten spreken?’ Barnard trad zelf later in zijn leven toe tot de Oudkatholieke kerk.

Een (omvangrijke) selectie uit Barnards dagboeken uit de jaren 1945-2005 verscheen in 2009 onder de titel ‘Een zón diep in de nacht’.

Samen met Jan Zwemer gaan we aan de hand van deze uitgave, een avond op reis doorheen het leven van de dichter die de kerk van zijn land zo fors bekritiseerde. ‘God zij dank dat Christus althans geen burgerman was.’

Deze avond ging eerder, in verband met corona, tweemaal niet door.

Datum: dinsdagavond 19 maart 2024

Tijd: aanvang om 19.00 uur

Plaats: Protestants Kerkcentrum, J. de Pourckstraat 2 te Oostkapelle

Geloofscursus: Opnieuw beginnen in 2024

Ben je op zoek naar wie je bent als mens in deze tijd...

Wil je ontdekken hoe geloven van betekenis kan zijn in je leven van alledag... Zoek je kansen om God te ontmoeten... Wil je opnieuw ervaren dat geloven bevrijdend kan werken in het leven...

In de geloofscursus **Opnieuw beginnen** van zes avonden bieden wij u/jou een ruimte voor bezinning. Deze cursus richt zich met basale geloofsthema's op allen die willen zoeken naar zin, inspiratie en vernieuwing of die een nieuwe start willen maken in hun geloof. De cursus is zeer toegankelijk van aard. Een gelegenheid om een eigen zoektocht aan te gaan met geloofs- en levensvragen.

Na de inleiding is er gesprek in kleine groepen met een afronding in een meditatief moment of viering in de kerkzaal. De cursusdata zijn op **woensdagavond** en onderwerpen zijn:



7 februari Wie ben je?

over levensloop en godsbeelden

21 februari Geloven

over plaatsbepaling en vernieuwing

6 maart Jezus als levensbron

op zoek naar verdieping

20 maart Loslaten en Vasthouden

over leven in vrijheid

3 april Leven en Geluk *over toekomst en perspectief*

17 april Vol van de Geest *over vervulling en gezegend leven*

Deze cursus wordt aangeboden vanuit de PG Aagtekerke-Domburg en worden begeleid door predikant Evelyn Quaak-Kloet,

Belangstellenden buiten en binnen de kerken zijn van harte welkom!

Waar: 't Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke. Aanvang 19.30 uur.

Info/aanmelding uiterlijk **17 januari 2024 bij ds. Evelyn Quaak-**

Kloet - tel.0628167645. Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl

Voor de cursus vragen we u een vrijwillige bijdrage voor het werkboek, koffie/thee en een glaasje. De cursus gaat door bij aanmelding van minimaal 10 personen en is open voor alle belangstellenden, binnen en buiten de kerken.

Groene Kerk

De imker vertelt

Deze avond zal een imker van Imkersvereniging Walcheren, ons informatie geven over hun vak en passie. De Imker laat ons kennismaken met het werken en leven van de honingbij. Een leuke manier om van alles te weten te komen over bijen, het vak van imker en over honing.



Van de website van de Imkersvereniging:

‘Als imkersvereniging zijn wij er vanzelfsprekend voor onze imkers en de honingbijen die zij verzorgen. Honingbijen behoren net als hommels en solitaire bijen tot de bloem bestuivende insecten, waardoor ze van groot belang zijn voor de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen.

Als imkersvereniging staan wij ook voor een gezonde leefomgeving voor “onze” bijen en alle andere bestuivende insecten. We zetten ons in om op Walcheren verschillende initiatieven te ontplooiën die bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit, voedsel en een gezonde leefomgeving voor bestuivende insecten in de breedste zin van het woord. Altijd in nauwe samenwerking met provincie, gemeentes, overheid, akkerbouwers, woningbouwverenigingen, natuurorganisaties en particulieren.’

Heeft u altijd al wat willen vragen aan een imker. Van harte welkom!

Datum: maandagavond 22 januari 2024, aanvang 19.30 uur

Plaats: PKC, Johan de Pourckstraat 2 te **Oostkapelle**

Expositie Workshop



De liefde voor tuin, bloemen, planten en de natuur in het algemeen is de basis van Leo's hobby botanisch tekenen en aquarellen. De tekeningen en aquarellen zijn allemaal gemaakt van planten en bloemen die bij Leo thuis in de tuin te vinden zijn. Zo heeft Leo dubbel plezier van zijn hobby's tuinieren en tekenen. Leo is graag in de tuin te vinden, aan het werk maar ook aan het tekenen. In de wintermaanden schildert hij de tekeningen, waar de basis van gelegd is in de zomer als de bloemen en planten in de tuin zijn.



Leo Groenleer

dorpskerk Oostkapelle

10 augustus t/m 16 september

donderdag van 13.00- tot 17.00 uur

zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur

Workshop: Basis Botanisch Teken

Zaterdag 16 september 2023 – 13.00 uur tot 16.00 uur
 Kosten: € 37,50 p.p. (7,50 bij inschrijving, 30 bij aanvang)

Inschrijven: leo.groenleer@gmail.com

Muziek en zang



Projectkoor Nieuw Liedboek

Om vertrouwd te raken met de rijke liederenschat uit het Liedboek, zingen we al 10 jaar iedere donderdag samen een uurtje in Oostkapelle. We bereiden ons op die avonden ook voor op het zingen in een kerkdienst: we werken mee aan tien kerkdiensten in

Oostkapelle.

Ons vierstemmig Projectkoor staat al negen jaar onder de enthousiaste en deskundige muzikale leiding van dirigente Stoffelien Cool-Korporaal uit Wemeldinge.

Eerste keer: donderdag 7 september 2023 Tijd: 19.30 – 20.30 u

Plaats: protestantse Dorpskerk, ingang Waterstraat 4 te Oostkapelle

Contact: ds. Flip Beukenhorst (0118-586648)

Oostkappel-Grieps Zingt

Een samenzang programma van geestelijke liederen elke laatste zondag van de maand afwisselend in de Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle en de Michaëlskerk, Kerkring 26 te Grijskerke. Dat is alvast samen: 'Oostkappel-Grieps Zingt'. Het orgel wordt bespeeld door Johan Davidse en de leiding is in handen van Han de Kam of Wim Sanderse.

Eerste keer: zondag 24 september 2023 Tijd: 19.00 – 20.00 u
Plaats: Michaëlskerk, Kerkring 26 te Grijskerke

Zanguurtje

Zing je graag? Op een zondagavond, die wordt aangegeven op de website, in de Kerkbode en op de zondagsbrief in **Aagtekerke-Domburg**, zingen we met elkaar in 't Voorlokaal', Dorpsplein 2 te Aagtekerke. Meestal zo'n 1x per maand. Met keyboard-begeleiding zingen we dan uit het Nieuwe Liedboek, de bundel Hemelhoog en Opwekkingsliederen. We hebben ook een eigen map gemaakt met liederen, waar ook die van jou aan toegevoegd kunnen worden. We beginnen telkens om 19.00 uur. Van harte welkom!

Op **10 december** wordt het Zanguurtje gehouden in de Dorpskerk in de vorm van een Kerst sing-in. Iedereen is van harte welkom ook als u geen vaste bezoeker van het Zanguurtje bent en neem gerust iemand mee!

Contactpersonen:
Henk en Tiny Littel
(tel. 0118-586665) en
Rini de Kam
(tel. 0118-582187).



Kerst sing-in te Westkapelle

Dit jaar hopen we weer een Kerst sing-in te kunnen houden en wel op **zaterdagavond 16 december 2023** in de Moriakerk, Markt 67, te Westkapelle.

Deze avond wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Westkapelle en de meewerkende koren Exaudi, het Wasschappels Koor en Brassband O.K.K.

Ook is er deze avond een woord voor onderweg naar Kerst. Nadere informatie volgt in het kerkblad "Het Baken".



Kerstzangmiddag

Dit jaar hopen we weer een kerstzangmiddag te organiseren in het gebouw "Bij de Koster" ", Markt 65, **Westkapelle**.

We zingen gezamenlijk kerstliederen en er is koffie/thee/limonade met iets lekkers erbij.

Informatie: Voor vragen kunt u bellen met Leuntje Cijssouw, tel. 06-38406295, of Nella van Sluijs-Verhage, tel. 0118-572204.

Datum: **woensdag 20 december 2023**, van 15 tot 17 uur.

Plaats: gebouw "Bij de koster", Markt 65 te Westkapelle.

Gebed

Avondgebed Oostkapelle

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ (Filippenzen 4:6-7)

In het afgelopen jaar hebben we elke eerste donderdagavond van de maand een avondgebed gehouden in onze Dorpskerk. Hier willen we graag mee doorgaan.

We krijgen soms vragen hoe dit verloopt: we hebben een inloop vanaf 19.45 uur en dan is er tijd voor ontmoeting, een praatje. Dan starten we om 20.00 uur. We vragen eerst of er speciale gebedspunten zijn: wie of wat volgens de aanwezigen gebed, aandacht nodig heeft.

We lezen vervolgens een tekst uit de Bijbel om even over na te denken en we zingen een lied om in de rust, in de stilte te komen en vragen om Gods nabijheid. Dan bidden we met elkaar. De één heeft een gedicht, een ander een briefje met een gebed of een vrij gebed en er komen ook mensen die meebidden en zelf niets zeggen. We eindigen ons gebed met het bidden van het ‘Onze Vader’. Alles is goed, iedereen is welkom!

In het bijzonder willen we naast mensen uit ons eigen dorp ook mensen uitnodigen uit onze samenwerkende gemeenten.

Datum eerste keer: donderdagavond 7 september 2023

Tijd: 19.45 – 21.00 uur

Plaats: Dorpskerk, ingang Waterstraat 4 te Oostkapelle

Contactpersonen zijn: Tanneke (tel. 06-49289105) en Mariëlle (tel. 06-25175013).

Films

Filmavond: “Selma”

Selma is een indrukwekkend waargebeurd verhaal over de strijd in



1965 waarin de afro-Amerikaanse bevolking stemrecht eist voor de minderheden in Amerika. De spanningen lopen hoog op na de dood van jonge Afro-Amerikaan en arrestatie van Annie Lee Cooper (Ophra Winfrey) en explodeert wanneer een protestmars van het stadje Selma naar de hoofdstad Montgomery eindigt met bruto geweld en de boeien ingaat als Bloody Sunday. Ze laten het er niet bij zitten.

Het is een indrukwekkende eerste grote speelfilm over het leven van **Martin Luther King**. De Britse acteur Oyelowo maakt met zijn

subtiel spel van King een twijfelend mens van vlees en bloed, die de mythe ver overstijgt.

De film werd genomineerd voor vier Golden Globes en twee Oscars waaronder die van beste film en won de Oscar voor de beste titelsong voor Glory van John Legend en Common

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten

Datum: woensdagavond 18 oktober 2023, 19.30 u koffie, 20u film

Plaats: Johanneskerk, Markt 8, **Domburg**

Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje. Gasten zijn van harte welkom!

Filmavond: “Mass”

In een kleine, helder verlichte kamer onder een kerk ontmoeten twee echtparen elkaar. Hun levens zijn verbonden door een grote tragedie:

ze verloren elk een zoon bij een schietpartij op een middelbare school. Nu zitten de ouders van het slachtoffer tegenover de ouders van de dader. Ze hebben zich allemaal goed op dit gesprek voorbereid en proberen beleefd en kalm te blijven – maar de zoektocht naar de juiste woorden blijkt lastiger dan gedacht en hun inlevingsvermogen wordt tot het uiterste op de proef gesteld...



Een film uit 2021 van regisseur Fran Kranz.

Mogelijke gespreksthema's zijn: rouw, verdriet, confrontatie, schuld, vergeving.

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten

Datum: **maandagavond 13 november 2023**, aanvang om 19.30 uur

Plaats: protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te **Oostkapelle**

Filmavond : ‘Des Hommes et des Dieux’

Er zijn van die films die je bijblijven vanwege de menselijke worsteling en tragiek die je in stilte en in beeld ziet gebeuren. De film *Des Hommes et des Dieux* is zo’n film. Het waargebeurde verhaal nodigt uit tot zelfreflectie over jouw keuzes in het leven en



nadenken of het mogelijk is in vrede samen te leven met mensen van verschillende religies.

Een groep Franse monniken leeft al jaren in vreedzame harmonie met de lokale bevolking in het Algerijnse Atlasgebergte, totdat de burgeroorlog tussen leger en islamitische extremisten richting de poorten van hun klooster sluipt.

In prachtige serene stijl – met wonderschoon monnikengezang – toont regisseur Beauvois hun rituelen en hun gebeden. Je raakt in een rustig tempo

ondergedompeld in het kloosterleven. Ook door de ontmoetingen, gesprekken en natuurbeelden raak je betrokken bij de keuze die elk van de monniken moet maken. Hun innerlijke strijd wordt voor een moment jouw strijd, want: wat zou jij doen wanneer je voor een dergelijke keuze gesteld werd?

De film maakt de angsten en twijfels van de monniken voelbaar en plaatst de kijker in het grote dilemma: blijven, of vluchten voor het te laat is. Hoe laat je je leiden door iets wat groter is dan jezelf?

Winnaar van de Grand Prix, de zilveren medaille, op het festival van Cannes.

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten

Datum: woensdagavond 31 januari 2024, 19.30 u koffie, 20u film

Plaats: Dorpskerk, Dorpsplein 4, **Aagtekerke**

Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje. Gasten zijn van harte welkom!

Filmavond: “Drive my car”

Theaterregisseur Yusuke Kafuku is gelukkig getrouwd met Oto, tot het noodlot plotseling toeslaat. Overrompeld door het verdriet probeert Kafuku het geheim te begrijpen, dat hij vlak voor haar overlijden ontdekte.



Twee jaar later besluit de nog altijd rouwende Kafuku het aanbod om het toneelstuk Oom Wanja te regisseren in Hiroshima te accepteren. Zijn nieuwe werkgever heeft voor hem de perfect rijdende, maar zeer bescheiden chauffeuse Misaki klaarstaan om hem tijdens zijn verblijf daar te vervoeren. Terwijl ze samen al rijdende tijd doorbrengen en elkaar steeds beter leren kennen, ontrafelt Kafuku het mysterie rondom zijn vrouw dat hem nog steeds achtervolgt. Een film uit 2021 van regisseur Ryusuke Hamaguchi. Mogelijke gespreksthemata zijn: rouw, onder ogen zien van trauma, van overleven naar leven.

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten

Datum: **maandagavond 26 februari 2024**, aanvang om 19.30 uur

Plaats: protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te **Oostkapelle**

Filmavond: “Utama”

Het leven van Virginio en zijn vrouw Sisa, een ouder Quechua-stel, is er niet gemakkelijker op geworden nu het al heel lang niet meer geregend heeft op de plek waar zij al jaren wonen: het Hoogland van



Bolivia. Ook de rivier in de buurt begint op te drogen. En water is juist essentieel voor hun bestaan als lamaherders. Eigenlijk hebben ze geen andere keuze dan te verhuizen naar de nabijgelegen hoofdstad La Paz, waarvan ook hun bezoekende kleinzoon Clever ze probeert te overtuigen. Maar ze willen helemaal niet weg; hun leven daar is misschien karig, het is het leven waarvan ze houden.

Een film uit 2022 van regisseur Alejandro Loayza Grisi.

Mogelijke gespreksthema's zijn: klimaatverandering, vasthouden aan het vertrouwde, met de tijd meegaan of niet.

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten

Datum: **maandagavond 8 april 2024**, aanvang om 19.30 uur

Plaats: protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle

Bezoek en excursie

Kloosterweekend Zevenkerken

“Ledigheid is de vijand van de ziel; en daarom moeten de broeders op bepaalde tijden bezig zijn met handenarbeid en ook op bepaalde tijden met geestelijke lezing.” (Regel van Benedictus)

De neo-Romaanse Byzantijnse abdijkerk uit 1899-1902 huisvest zeven kerken of kapellen in verschillende stijlen, die herinneren aan de zeven grote basilieken van Rome. Het gaat, binnen hetzelfde gebouw, om twee tegenover elkaar liggende kerken en vijf kapellen:



We hebben het over de Sint-Andriesabdij te Zevenkerken nabij Brugge in België. Een klooster waar we jaren geleden ook zijn geweest.

De gereserveerde datum is:
vrijdagmiddag 20 oktober t/m
zondagmiddag 22 oktober 2023

De kosten zijn voor de 2 overnachtingen en de maaltijden € 110,00 p./p. Zij vragen je om lakens en handdoeken mee te nemen.

Deze kunnen ook gehuurd worden voor € 17 per persoon en dienen vooraf te worden opgegeven. Bij annulering kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Vooraf aan het kloosterweekend willen we in de week van 2 t/m 6 oktober 2023 een uurtje bij elkaar komen, om kennis met elkaar te maken, verwachtingen te delen en huishoudelijke zaken met elkaar af te stemmen. We hebben voor slechts 10 personen gereserveerd. Je kan je tot zondag 10 september 2023 aanmelden. De aanmelding kan mondeling of via onderstaande e-mailadres, onder vermelding: “Kloosterweekend 2023 en je naam”.

Contact: Arie van Mastrigt, tel.: 06-33738359

Wandelen door Verrassend Veere !

Na de blubber en het avontuur van de vorige wandeling, voert deze wandeling op **zondag 21 januari 2024** door verrassend Veere!

Na de start bij het kanaal in Veere volg je dit kanaal een eind richting



Middelburg en steek je ineens de dijk over om via

een stukje nieuwe natuur richting Zanddijk te

wandelen. In Veere zelf

ontdek je een prachtig dijkje

en leer je nog wat over de

Grote Kerk, de haven en het

Stadhuis. Je wandelt door

16^{de} eeuwse straatjes en

vraagt je af waarom die dikke

toren nooit is afgebouwd, waarom je overal stenen muren ziet, waarom dat kanaal nou eigenlijk die rare knik maakte en waarom heet dat bruggetje de Beatrixbrug? Genoeg te ontdekken dus tijdens deze tocht!

Wanneer: zondag 21 januari 2024

(bij slecht weer zondag 4 februari).

Start: 13.30 uur bij de Dorpskerk verzamelen en met een aantal auto's naar Veere. Start wandeling 14.00 uur op de parking (bij de toiletten) aan de Kanaalweg Westzijde.

Afstand: 7,5 km over goed begaanbare wegen en paden; rond 16.00 uur terug op de Markt in Veere.

Na afloop: wie wil kan gezellig (op eigen kosten) iets drinken.

Organisatie en gids: Hans Corbijn van Wandelen op Walcheren.



Bezoek aan de Remonstranten

Elke jaar bezoeken we in januari een kerk of gebedshuis op Walcheren. Dit jaar gaan we op bezoek bij de Remonstranten.



De Remonstrantse Gemeente Midden Zeeland (RGMZ) is bescheiden van omvang en heeft daarom gekozen voor

een relatie met andere vrijzinnig denkenden in Zeeland, via de Koorkerkgemeenschap.

Wat Remonstranten geloven, daar is ieder geheel vrij in. Het gemeenschappelijke aspect is dat het is geworteld in het evangelie van Jezus Christus. Heb God en je naaste lief. Dat is de kern van de boodschap die ze met elkaar levend houden. Tegelijkertijd nemen ze niet klakkeloos over wat eerdere generaties over het geloof gezegd hebben.

Oog hebben voor de menselijke maat in het geloof. Hoe kom jij tot jouw recht? Daarom bepleiten Remonstranten een vrij en verdraagzaam christendom. Je zou kunnen zeggen dat de Remonstranten de lessen van het humanisme verbonden hebben met het christelijk geloof. Iedereen is vrij zijn of haar geloof op eigen manier te beleven.

Het is deze week de oecumenische Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen, voelen we ons met Remonstranten verbonden? Kunnen we van hen iets leren over wat 'tolerantie' is?

Op **woensdagavond 24 januari 2024** kunnen we nader kennismaken. We krijgen een inleiding van ds. Elly van Kuijk-Spaans, sinds de zomer 2023 predikant in Middelburg.

Datum: woensdagavond 24 januari 2024

Tijd: samen reizen vanaf 19.30 uur, ter plaatse uiterlijk om 20 uur

Plaats: Koorkerk, Koorkerkhof, Middelburg

Kloosterweekend Berkel-Enschot



Op zoek naar een moment van verstillings en verdieping in de ruimte van een klooster, gaan we met een kleine groep mensen naar de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. We volgen het ritme van de gebedstijden van de monniken.

Er is ruimte voor persoonlijke bezinning en de vrijheid om te delen met elkaar wat je wilt delen (of niet).

In de stilte en met behulp van diverse werkvormen zoeken we naar een gelovig perspectief op leven met wat was, wat is en komt.

Aankomst **vrijdag 23 februari 2024** tussen 15.00-16.30 uur (of rond 19.00 uur). Vertrek **zondag 25 februari 2024** rond 13.30 uur. Kosten (eenpersoonskamer) inclusief maaltijden zijn 110,00 euro. Maximaal 12 personen. U/jij wordt van harte uitgenodigd!

Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet (PG Aagtekerke-Domburg)

Informatie: voor vragen en opgave kunt u een email sturen:

pkad.predikant@zeelandnet.nl

Ontmoeting

Vrouwen activiteitengroep

De diaconie in Aagtekerke – Domburg organiseert zo'n vier keer per jaar een avond of middag voor vrouwen, om elkaar te ontmoeten. Het is leuk om elkaar te zien en te spreken tijdens een high tea of creatief bezig te zijn, of een fietstochtje te maken!



Via de Kerkbode en de e-mail wordt de datum, kostprijs en activiteit bekend gemaakt. Heeft u zelf een leuk idee, laat het horen!

Mocht de kostprijs voor deelname een bezwaar zijn of hebt u een suggestie, neem dan contact op met iemand van de diaconie.

Contactpersoon: Marja Geschiere (tel. 0118-582704).

Seniorenmiddag

Zo'n vier keer per seizoen wordt er een seniorenmiddag gehouden in 't Voorlokaal te Aagtekerke. Het is altijd weer gezellig om elkaar te ontmoeten en er een fijne middag van te maken. We beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie of thee. De invulling van de middag is wisselend. We luisteren naar een gedicht of een verhaal, we sjoelen, doen andere spelletjes of een quiz.

Als u ideeën heeft over de invulling dan zijn die van harte welkom!

Tegen 16.30 uur ronden we af, onder het genot van een hapje en een drankje. Lijkt het u leuk om eens te komen? Van harte welkom!

Plaats: "t Voorlokaal", Dorpsplein 2 te Aagtekerke

Contactpersonen: Anneke Francke (tel. 582459) of Rini de Kam (tel. 582187).

Seniorenmiddag Oostkapelle

Een keer in de maand wordt er in Oostkapelle een middag georganiseerd voor een 65 + groep. Op deze middagen komen wij bij elkaar voor een ontmoeting. Ons programma is gevarieerd: wij spelen een quiz, de andere keer sjoelen, of een spel. Ook kan een ieder die dat wil een onderwerp aandragen. We doen soms ook iets creatiefs. Er is altijd koffie en thee met wat lekkers. We hebben een groep deelnemers, maar heel graag willen wij ook nieuwe mensen bereiken. Houdt u ervan gezellig elkaar te ontmoeten, dan bent u van harte welkom. Iedere 3^{de} woensdag van de maand in het Protestants Kerk Centrum te Oostkapelle. Aanvang 14.30 uur.

Datum eerste keer: woensdagmiddag 20 september 2023

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Plaats: Protestants Kerk Centrum, J. de Pourckstraat 2 te Oostkapelle

Contactpersoon is: Rina Jobse-Langebeeke (tel. 06-38754848).

Seniorenbijeenkomsten ‘De Kreek’

Elke eerste donderdag van de maand (behalve in december, dan is de bijeenkomst op vrijdag 15 december (Kerstviering)) wordt door Marja Verhage en ds. Peter van Bruggen de seniorenbijeenkomst in Wozoco “De Kreek” te Westkapelle verzorgd. We maken gebruik van de gemeenschappelijke ruimte waar we de senioren van Kreek 1 en 3, het Woon-Zorg-Complex en het dorp ontmoeten voor een bijeenkomst waarbij het zingen van oude en bekende liederen centraal staat. Daarnaast is er een korte overdenking en gebed. We worden ontvangen met koffie en een koekje en tijdens de pauze schenken we een glaasje fris met een knabbeltje.

Wanneer: Elke eerste donderdag van de maand.

Waar: Gemeenschappelijke ruimte Wozoco, Krekepad 37.

Wat: Geestelijke liederen, Bijbelse overweging en gebed, gezellige ontmoeting van de ouderen van ons dorp.

Wilt u worden opgehaald of heeft u vragen, bel dan met: Marja Verhage: 06-30173436.

Open Tafel



Twee maal per jaar verzorgt de diaconie van de Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg een warme maaltijd in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 4 te Aagtekerke. We beginnen om 11.30 uur de maaltijd met een drankje vooraf om daarna omstreeks 12.00 uur aan tafel te gaan. Omstreeks 13.30 uur sluiten we de maaltijd af.

Indien gewenst wordt u opgehaald en thuisgebracht. Wilt u ook een keer komen proeven? Van harte uitgenodigd!

Contactpersonen: Ina de Visser (tel. 06-57340303) en Hannie Brassier (0118-586025)

Open Tafel Grijskerke

Ook in Grijskerke wordt een zgn. ‘Open Tafel’ gehouden. De tweede vrijdag van de maand, van 12.00 tot 14.00 uur komen ouderen bij elkaar, om gezamenlijk te eten. We zijn welkom in dorpshuis ‘Nimmerdor’, en daar wordt door Bea, de beheerster, gekookt, met hulp van een of meer vrijwilligers.

In de winterperiode organiseren wij meestal een ‘bijzondere’ maaltijd, in juli en augustus gaan we een keertje ‘uit eten’.

Op het ogenblik hebben we 12 deelnemers en 8 vrijwilligers. We kunnen best nog wat nieuwe eters erbij hebben. Heeft u interesse, neem dan contact op met Corry Francke, Loodhol 31, tel: 0118 592187 of 06 2919 9085.

Seniorenmaaltijd Westkapelle

In Westkapelle wordt op de tweede woensdag van de maanden september t/m juni een lunch voor senioren uit Westkapelle georganiseerd. De lunch wordt gehouden Bij de Koster, Markt 65 en duurt van 11.30 uur tot 13.30 uur.

Ons doel is oudere mensen (veel al alleenstaanden) een gezellige maaltijd te bieden. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,- . Het aantal deelnemers breidt nog steeds uit.

Wilt u deelnemen? Dan kunt u zich tot 1 week van te voren aanmelden bij:

Wilma Hoogesteger, telefoon 06 42827537

Joost Gabriëlse, telefoon 06 51617129

Ineke Maljaars, telefoon 06 20682923

Opgeven via de mail kan ook: gabberj@zeelandnet.nl

Passage Grijskerke

Passage is een christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging met



als visie: hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. Het doel van Passage is een leefbare samenleving voor vrouwen en mannen. Als

christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging letten we daarbij vooral op de positie en de participatie van vrouwen in de samenleving. Vanuit onze inspiratiebron de Bijbel werken we aan ontmoeting en verbinding dichtbij en ver weg. Denk wereldwijd, handel plaatselijk. Zo bieden we mogelijkheden om talenten te ontdekken en om kennis te verbreden.

Lijkt u het leuk/interessant om hierbij aanwezig te zijn? Van harte welkom op de bijeenkomsten in de Michaëlskerk in Grijskerke, doorgaans op de 3^e dinsdag van de maand.

Voor inlichtingen mag u onze voorzitter mevr. Joke Flikweert bellen, tel. 0118 795431.

Diaconale vieringen

De christelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen krijgen in **Aagtekerke – Domburg** aandacht in een speciale viering voor iedereen die daaraan wil meedoen. Tijdens de vieringen is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, en samen te genieten van een goed verzorgde broodmaaltijd. Contactpersonen: Renske Daanje (06-23767858) en Marja Geschiere (0118-582704)

Data van de diaconale activiteiten:

20 september om 14.30 u Koffiedrinken in het Voorlokaal

18 oktober 11.30 u warme maaltijd in het Voorlokaal

23 november 14.30 u seniorenmiddag met Anneke en Rini

14 december 14.00 u bloemschikken in het Voorlokaal

20 december 11.30 u kerstviering in het Voorlokaal

18 januari 14.30 u seniorenmiddag met Rini en Anneke

Op 17 december 15.30 u kinderkerstfeest in de kerk in Domburg.

Boekenmarkt Domburg:

Op **9 (Monumentendag) en 16 september 2023** wordt in De Poort bij de Johanneskerk weer een boekenmarkt gehouden. Vanaf tien uur bent u van harte welkom om lekker te snuffelen tussen de vele boeken. Er is vast iets van uw gading te vinden. Ook is er koffie met iets lekkers te koop en is het gezellig elkaar te ontmoeten. Noteert u de data, het is zeker de moeite waard en we zijn blij u te ontmoeten.

Koffieochtend Westkapelle

In het seizoen 2023/2024 gaan we in **Westkapelle** proberen een aantal koffieochtenden op te zetten. Centraal staat daarbij een gezellig samenzijn in huiselijke kring. Een kopje koffie, een praatje en een luisterend oor en een interessant verhaal. Het is goed om de onderlinge band binnen de kerk en op het dorp warm te houden. Een koffieochtend is daarom vooral laagdrempelig. Vervoer kan worden geregeld! Inloop rond 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.

Locatie: Bij de Koster/Bij de dominee (thuis)

Contact: ds. Peter van Bruggen, tel. 0118-855607

Grijpskerke samen aan de koffie

Vindt u het leuk om samen met anderen koffie of thee te drinken en nieuwe mensen te ontmoeten?

Sluit dan eens aan bij de maandelijkse koffieochtenden in de consistorie van de Michaëlskerk in **Grijpskerke**.

U bent van harte welkom, elke eerste vrijdag van de maand, van 10.00 tot 11.30 uur. Vrije inloop, deelname is gratis; een bijdrage mag, maar moet zeker niet. Graag tot ziens! Locatie: Kerkring 26

Even napraten in Westkapelle

Telkens als de eigen predikant voorgaat in de zondagse eredienst worden luisteraars/kijkers in **Westkapelle** er op attent gemaakt dat de gelegenheid bestaat contact op te nemen met de predikant n.a.v. de dienst. Dit is mogelijk gemaakt zodat meer verbondenheid kán groeien met mensen die thuis meekijken/luisteren maar op enige afstand van de gemeente staan.

We gunnen iedereen ten opzichte van de diensten een eigen plek, zowel in de kerkbank als thuis aan tafel, vooral als iemand zich daar prettig bij voelt. Indien dat gewenst is bieden we daarnaast op deze wijze een blijk van meeleven en betrokkenheid met allen die thuis met ons verbonden zijn.

Evangelische Kirchenkreis Mülheim

In april 2023 konden we een fantastisch bezoek brengen aan onze partnergemeente in Duitsland. Daar werden we bijzonder hartelijk ontvangen en we hebben kennis genomen van het kerkelijk en maatschappelijk leven in Mülheim. Wellicht kunnen we in Westkapelle een gemeenteg Gezelschap van daar ontvangen. In enkele dagen kunnen we een indruk geven van onze gemeente en ons dorp en laten we de mooie plekjes zien. De ontvangst betreft dan vooral de voorbereiding en de verzorging van een dag- en avondinvulling door een aantal gemeenteleden.

Contact: dominee van Bruggen, Westkapelle / Pfr. Pfeiffer, Broich



Kerkdiensten

PG Aagtekerke – Domburg

Wekelijks wordt er om en om dienst gehouden in de Dorpskerk, Dorpsplein 4 in Aagtekerke en de Johanneskerk, Markt 8 in Domburg. Met uitzondering van de zomermaanden (juli en augustus) want dan zal nog in beide kerken 6 zondagen een dienst gehouden worden. Alle diensten beginnen altijd om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

*****Koffiedrinken na de dienst:**

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of glas fris in of bij “’t Voorlokaal” in Aagtekerke of “De Poort” in Domburg.

*****Avondgebed:**

Op de 1^e en 3^e donderdag van de maand is er ’s avonds gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed in ‘t Voorlokaal in Aagtekerke, van 19.45 tot 20.30 uur. We lezen ter inleiding een stukje uit de

Bijbel en zingen een lied dat daarbij aansluit. Daarna nemen we de tijd voor dankgebed en voorbede voor onze gemeenschap en voor de wereld om ons heen. Je bent van harte welkom! Ook als je er zomaar eens bij wilt zijn. Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 0118-582187).

*****Meer informatie en contact:**

Actuele informatie is te vinden op de website van de kerk: www.pknaagtekerke-domburg.nl, op de zondagsbrieven en in de 'Kerkbode Noord- en West-Walcheren'.

Voor meer informatie, maar ook wanneer u ideeën of suggesties hebt, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de scriba Henk Littel, tel. 0118-586665 / e-mail: scriba.pka@zeelandnet.nl

Doordeweekse vieringen Aagtekerke-Domburg:

*****Morgengebed**

Vanaf de zomer is het Morgengebed in de kerkzaal wekelijks op woensdagmorgen van **8.30-9.00** uur in de Dorpskerk in Aagtekerke. We zingen enkele liederen, luisteren naar een Bijbeltekst en zijn in stilte bijeen. In de gebeden noemen we wat leeft onder ons, er is een voorbedeboek waarin u een voorbede of dankgebed kunt opschrijven dat gebeden wordt door de voorganger ds. Evelyn Quaak-Kloet. Voor wie wil is er om 9.00 uur een kop koffie om elkaar te ontmoeten tot ongeveer 9.30 uur.

*****Taizé viering**

In de weken van de veertigdagentijd is er als Avondgebed een Taizé viering in de Johanneskerk in Domburg.

Tijd en datum wordt nog bekendgemaakt.

*****Week van gebed voor de eenheid van christenen**

Deze internationale week van gebed wordt in 2024 gehouden van **21 tot en met 28 januari**. We streven ernaar om in deze week een gebedsviering aan te bieden in samenwerking met andere kerken in de regio.

PG Oostkapelle

Elke zondagochtend om 10.00 uur is er kerkdienst, die in de protestantse Dorpskerk (Waterstraat 2 – in het centrum van Oostkapelle) wordt gehouden. *****Extra:**

-Drie keer per jaar is er een thema-dienst, een ‘**Instapdienst**’, voorbereid door gemeenteleden, samen met de predikant. De eerste instapdienst is op zondag 29 oktober 2023 in de protestantse Dorpskerk. Daarna volgen nog 18 februari 2024 en 2 juni 2024.

-Regelmatig wordt in de protestantse Dorpskerk een ‘**Taizé-avondgebed**’ gehouden: zondag 5 november 2023 en 18 februari 2024. Het avondgebed begint om 19 uur, inzingen vanaf 18.15 uur.

*****Meer informatie en contact:**

Actuele informatie is te vinden op de website van onze protestantse gemeente: www.pgoostkapelle.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met scriba Jacques Barentse, per e-mail: info@pgoostkapelle.nl of tel.: 06-19656779.

PG Grijskerke

Elke zondagochtend om 10.00 uur vieren wij de zondagse eredienst in ons fraaie monumentale kerkgebouw, de Michaëlskerk aan de Kerkring. Op dit moment zijn wij als gemeente van Grijskerke vacant en ontvangen wij veel verschillende voorgangers.

Voor de kinderen van de basisschool is er om de week kindernevendienst en tijdens bijzondere diensten (o.a. feestdagen) is er ook oppas voor de kleintjes tot 4 jaar.

Elke laatste zondag van de maand is er om 19.00 uur de zangdienst ‘Oostkappel/Grieps Zingt’, de ene maand in Oostkapelle, de andere maand in Grijskerke.

***** Meer informatie en contact:**

Actuele informatie is te vinden op de website van de kerk: www.pkn-grijskerke.nl en in ons kerkblad ‘Meeleven’ dat 10x per jaar verschijnt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met scriba Liesbeth Timmer, per e-mail: scriba@pkn-grijskerke.nl of tel. 06 1246 9512

PG Westkapelle

Elke zondagmorgen om 09.30 uur bent u/ben jij van harte welkom in onze wekelijkse kerkdienst. Deze dienst wordt gehouden in de Moriakerk, Markt 67 Westkapelle.

Tijdens de dienst gebruiken we een beamer. Ook kan de dienst met beeld en geluid via de kerktelefoon en kerkdienst-gemist gevolgd worden.

Bijzondere kerkdiensten:

Zondag 17 september Startdienst met activiteiten

Zondag 1 oktober Israëlzondag

Zondag 22 oktober Bevestiging, herbevestiging en afscheid ambtsdragers

Zondag 5 november Zendingszondag m.m.v. koor Exaudi

Zondag 26 november Eeuwigheidszondag

Woensdag 29 november Dankdag, aanvang 19.00 uur

Zaterdag 24 december Kerst-avonddienst, aanvang 20.00 uur

Zondag 25 december Eerste Kerstdag

Zaterdag 31 december Oudejaarsdienst, aanvang 19.00 uur

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdienst

Woensdag 13 maart Biddag, aanvang 19.00 uur

Gezinsdienst, onder voorbehoud in het voorjaar van 2024, in samenwerking met personeel en kinderen van basisschool “De Lichtstraal”.

***Meer informatie en contact:

Scriba kerkenraad: Ria Willemse-Kaland, tel. 0118 571552, e-mail:

scribawestkap@outlook.com

Website: www.pgwestkapelle.nl

Webmaster: Jos van Breda, e-mail: josvb@zeelandnet.nl



Cluster Noord-West-Walcheren